

DE EEUWIGE ZOEKTOCHT NAAR VEILIGHEID



CHEYENNE

15

"MAMA. EEN VROUW DIE JE ONVOORWAARDELIJK GRAAG ZIET VANAF DE GEROORTE.
DIEGENE DIE HAAR KINDEREN OP DE EERSTE PLAATS ZET EN DIEGENE
OP WIE JE KUNT REKENEN BOVEN WIE DAN OOK. EEN MAMA DIE JE LIETDE BIJDT."

WAAROM VOELT HET ALSOF IK IETS VERLOREN HEB, IETS DAT IK NOOIT GEHAD HEB?
MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN, MIJN LEVEN LIJKT EEN EEUWIGE ZOEKTOCHT.
EEN ZOEKTOCHT NAAR VEILIGHEID. NAAR VERTROUWEN.
NAAR HOE IK KAN LEVEN ZONDER DAT ZIJ, DIE IK MAMA MOET HETEN,
MIJ ONVOORWAARDELIJK.

GRAAG ZIET.



EEN OPEN BOEK OVER HET LEVEN



38525514145