



*Jelske*

*verloren haven*

7



Wanneer leven voelt als een boot die richting  
nergens vaart. Uitzichtloos. Thuisloos.  
Als hevige stormen en onvoorspelbare wateren  
het nest worden waarin we ons nestelen en  
ongekende gevaren als kolkende golven op het  
dek worden gesmeten. Overleven.  
Verlangend naar een plek om  
eindelijk mijn anker  
te kunnen  
uitgooien.

