



*Walk the pack*

*Pack the walk*

*Three dogs wandering the earth*

*Joke*

17



## Walk the pack Pack the walk

*Three dogs wandering the earth*

*Een job met veel voldoening. Een eigen huis. Een liefdevolle partner. Nieuwe collega's. Oude vrienden. Een familie. Een hond... Het leven was een aaneenschakeling van onbewuste keuzes. Keuzes die niet van mij leken, maar die ik wel genomen had. Je kent het wel. Je bent met de auto aan het rijden en zonder dat je het beseft, sta je opeens op je oprit. Geen idee hoe ik hier beland ben, maar ik zat wel achter het stuur. Dat gevoel. Oude patronen in nieuwe verhalen. Blijven doordoen. En alles wat ik niet wil voelen dan maar verdoven. Tot opeens, het licht uitgaat. Hoofdpijn. Onverdraagzaam. Mijn lijf is op. Mijn filter is weg. Alles wordt een opdracht. Moe, oneindig moe.*

*Een staptocht. Een kar. Drie honden. Onderweg. Natuur. Vertragen. Stappen. En nog meer stappen. Eindeloos. Elke dag opnieuw. Lijf zijn. Vuur maken. Pijnlijke voeten. Zwemmen in rivieren. Stappen. En nog meer stappen.*

*Vergis je niet. Dit was geen vakantie. Het was de moeilijkste tocht uit mijn leven. 4000 km stappen om mezelf te vinden. Wie ben ik nog zonder mijn job? Wie ben ik als ik geen collega of vriend ben? Wie ben ik als ik niet in een rol geduwd word? Wie ben ik?*



EEN OPEN BOEK OVER HET LEVEN



1015115