



En toen ging
Het licht uit...

KATRIEN

9

EEN VERHAAL DAT BEGINT IN DE DUISTERE NACHT,
WIE HAD DAT OOIṼ VERWACHT?
DEPRESSIEF ZIJN, IS KEIHARD
EN GAAT GEPAARD MET VEEL SMART.
EEN SOMBERE STEMMING NEEMT HET LEVEN VAN JE OVER
EN DE BETERE MOMENTEN ZIJN POVER.
ALLES WORDT ER DOOR BEPAALD
EN - VOOR JE HET WEEṼ -
HEEFT HET LEVEN JE INGEHAALD.
EEN LANG VERLOREN TIJD
MET VEEL VERDRIET EN SPIJT
VAN DE GEMISTE KANSEN
ZOALS NIET MEER GRAAG DANSEN.
AL JE WERK, TAKEN EN HOBBY'S OPGEVEN,
VAN ANGST VANBINNEN BEVEN.
OM WAT KOMEN GAAT EN VAST STELLEN
DAT HET ECHT NIET MEER GAAT.
JE ZIT IN ZAK EN AS EN JE BENT SLECHTS
NOG EEN SCHIM VAN WIE JE OOIṼ WAS.
TOT EEN HULPVERLENER ZEGT: 'HET KOMT WEL GOED',
MAAR JE ZELF NIET MEER WEEṼ HOE HET VERDER MOET.
VERTROUW DAN OP DIE UITGESTOKEN HAND,
INEENS STAAT ER IEMAND AAN DE ZIJKANT,
DIE SAMEN MET JOU DIE WEG WILT GAAN
NAAR EEN BETER GELUKKIGER BESTAAN...
EN BEETJE BIJ BEETJE ZIE JE WEER KLEINE ZONNESTRALEN!
WIE DACHT DAT JE DIT NOG ZOU HALEN...
HET LICHT GAAT WEER WAT SCHIJNEN
EN HET PROCES STOPT VAN WEG TE KWIJNEN.
EINDELIJK IS ER WEER LICHT IN HET ZICHT!



EEN OPEN BOEK OVER HET LEVEN



11120189514