



**Zonder strijd is er
geen vooruitgang**

Manon

5

*Ken je dat gevoel,
Dat je door een gapend groot bos loopt?
En je herkent alle bomen, maar het pad ben je kwijt.
De uitgang is nergens te vinden.
Het overzicht is weg.
Je kan aan elke boom zien of je er langs bent gelopen.
En of de boom belangrijk was.
Maar de weg is niet te vinden.
Op je plek, maar toch verdwaald.*



*Zo voel ik me in mijn gedachten.
Ik weet soms losse gedachtes te benoemen.
Maar als mensen mij vragen wat er aan de hand is loop ik vast.
Krijg ik geen woord uit mijn mond.
Kan ik geen zinnen meer vormen.
Zoveel wat ik wil zeggen, zoveel bomen die ik tegenkom.
Maar ik vind geen pad.
Geen pad dat me leidt naar een zin met bestaande woorden.
Het lukt me niet om te vertellen wat ik voel of waar ik aan denk.
Want ik ben verdwaald in mijn bos.
En de paden zijn zoek.*